

## El segundo

Hier is ie dan: de eerste nieuwsbrief na onze vuurdoop!!

## De eerste gasten

Begin april was die vuurdoop: we hebben toen onze eerste gasten ontvangen. Ondanks dat we nog niet helemaal klaar waren met inrichten en het de koudste en natste periode in 50 jaar was, waren de reacties van onze 'proefkonijnen' erg enthousiast. Zie hieronder.



Ja, zo gaat het ploegen daar nog

“Was leuk hè op de Cortijo?! Ik krijg warempel heimwee naar de 'slaapgrot', het heerlijke eten (opgediend bij kaarslicht en de snorrende gaskachel) en de immer aanwezige koude voeten! Wij komen zeker terug. De kruiken zijn een gouden idee Hellen!”

“Naast de heerlijke dagen bij jullie hebben we nog een aantal goede dagen gehad in de 'Sierra de Maria' een absolute aanrader, erg mooi.”



Onze 'snelweg'

“Het was geweldig, Cádíar was verrassend levendig op zaterdagavond. Wij komen bij jullie wonen en nemen al onze dieren mee.”



Pagesoort, gespot door Erik van Dijk

## Wat is er allemaal te doen en te zien?

In de eerste nieuwsbrief hebben we natuurlijk al het een en ander verteld over de activiteiten in de omgeving. Nu kunnen we uit eigen ervaring en die van onze eerste gasten wat meer vertellen. Dit is uiteraard een beperkte beschrijving van een kleine selectie uit alle mogelijkheden die de Alpujarras te bieden heeft. In iedere volgende nieuwsbrief gaan we op een of twee activiteiten en/of te bezichtigen plaatsen wat dieper in.

## Wandelen

De omgeving is prachtig om te wandelen met uitzichten over de vallei, de Sierra Nevada en de Middellandse zee. Vanaf de Cortijo kun je al beginnen met diverse wandelingen. Wil je een wat 'zwaardere' tocht maken dan zit je met een half uurtje rijden aan de voet van de Sierra Nevada in Bérchules, waar vandaan veel wandelroutes beginnen. Zo ook naar de drie hooggelegen bergdorpjes Pampaneira, Bubión en Capileira.



Op weg naar Murtas

## Paardrijden

In Trevélez kun je paarden huren voor dagtochten. Omdat er voornamelijk wordt gestapt is het een leuke manier om de omgeving te verkennen. En ook erg belangrijk, de paarden worden uiteraard goed verzorgd en zijn erg braaf.

## Tapas y vino

In bijna ieder dorp heb je wel een café of restaurant waar je lekker kunt eten en drinken. Zo weten wij ondertussen uit ervaring dat er in Cádíar in ieder geval twee goede restaurants zijn en ook in Ugijar (nog geen half uur rijden vanaf de Cortijo) weten we minstens twee cafés waar de tapas uitstekend zijn. De wijnen die je in de cafés en restaurants tegenkomt zijn vrijwel allemaal uit de streek en biologisch gemaakt. De Spanjaarden zelf (de boeren althans) drinken voornamelijk 'costa': een in open lucht gevinifieerde, vrij sterke rosékleurige wijn.

## Golfen

We kregen van verschillende mensen de vraag of er ook golfbanen in de buurt zijn. Ja die zijn er zeker; we hebben langs de kust veel golfbanen zien liggen. Hier een link voor de geïnteresseerden over golfbanen in Andalusië: <http://www.golfreiswijzer.nl/nl/streek/177/spanje/andalusie/>

## De zomerse warmte

In de zomer kan het kwik overdag wel eens oplopen tot over de 35 graden, maar doordat het er altijd een beetje waait is het heerlijk om tijdens de warmste uren van de dag lekker te relaxen bij het zwembad of in de schaduw een boekje te lezen (onder het genot van een huiscocktail !!). 's Avonds laat koelt het met zo'n 20 graden af (we zitten op 1.200 meter), dus je drijft 's nachts niet je bed uit.

## Wil je langskomen?

Cortijo del Ingles is ideaal voor een weekje weg. Wil je wat meer van de streek zien dan moet je minimaal twee weken uittrekken. De hierondergenoemde weken zijn wij er en ben je van harte welkom.

- ❖ Week 32 t/m 34 (10 t/m 25 augustus)
- ❖ Week 42 en 43 (let op! deze periode is aangepast)
- ❖ Week 52

Wil je graag in een andere periode komen? laat het ons weten. Bij voldoende interesse kunnen we onze planning aanpassen. Voor reserveren kun je ons een mail sturen.



## Cortijo del Ingles als vakantiewoning

Vanaf juni is het ook mogelijk een gedeelte van de B&B of de hele B&B af te huren.

Je hebt dan de beschikking over een ruime woonkamer met een allesbrander, een volledig ingerichte keuken met eetkamer, 3 tweepersoonskamers, met iedere kamer een eigen douche en toilet en 2 tweepersoonskamers met een gezamenlijke douche en toilet. Uiteraard staat het zwembad en de barbecueplaats ook tot je beschikking. Voor handdoeken, beddengoed en eindschoonmaak wordt gezorgd.

De prijs hangt af van met hoeveel personen je wilt komen. Voor meer informatie kun je ons een mail sturen.



## Wat zijn de prijzen van de b&b ook alweer?

Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00.

Wil je 's avonds genieten van de kookkunsten van Caspar? Dat kan uiteraard. Voor € 17,50 maakt hij een overheerlijk (driegang) menu del dia (ook vegetarisch). Behalve op maandag; dan hebben wij een avond vrij.

## Biologische producten

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten uit de streek. Ook onze huiswijnen worden door lokale boeren geproduceerd. Daarnaast hebben we een aantal hele mooie wijnen op de wijnkaart staan waarvan het overgrote deel ook uit de streek komt.



Oeps geen stroom,  
romantisch dineren bij kaarslicht!



## Hoe er te komen

Vanaf Leiden is het zo'n 2.300 kilometer naar Cádiz. Vliegen is in de meeste gevallen goedkoper en zeker een stuk sneller. Wij vliegen altijd naar Malaga, maar je kunt ook naar Almeria vliegen. De goedkoopste vluchten zijn te vinden op:

- ❖ [www.transavia.com](http://www.transavia.com)
- ❖ [www.air-berlin.com](http://www.air-berlin.com)

Een auto huren in Spanje is niet duur. Dit kan al vanaf € 16,00 per dag. Hieronder een aantal adressen:

- ❖ [www.d-reizen.nl](http://www.d-reizen.nl)
- ❖ [www.hispacar.com](http://www.hispacar.com)
- ❖ [www.malagacarhire.es](http://www.malagacarhire.es)

De service van Malaga care hire is zeer goed, Ze staan bij de uitgang klaar om je naar je auto te brengen. Dus niet in een lange rij met de rest van de toeristen.

Vanaf het vliegveld van Malaga is het ong. 2,5 uur rijden naar de Cortijo en vanaf Almeria ong. 1,5 uur.

## Plukken van amandelen tijdens vakantie

In oktober is het oogsttijd. We zoeken mensen die willen helpen met oogsten. Heb je interesse laat het ons alvast weten. In een volgende nieuwsbrief zullen we je hierover meer informeren.

## Adopteer een amandelboom

Delen van het land hebben nogal wat achterstallig onderhoud. Wij willen het land graag weer in zijn oude glorie herstellen. Dit doen wij door dode bomen te rooien en te vervangen, te ploegen en de bomen te snoeien. Als je ons daarbij wilt helpen kun je voor € 10,00 per jaar een amandelboom adopteren. Wil je een naambordje op je boom dan kost dat eenmalig € 25,00 (naambordje + eerste jaar) en vervolgens € 10,00 per jaar. Uiteraard krijg je jaarlijks een zak amandelen van je 'eigen' boom in een leuke cadeauverpakking.



## Foto's

De foto's in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door Erik van Vliet en Erik van Dijk. Een aantal van hun foto's is ook te bewonderen in de Cortijo.

## El primero y el tercero

Heb je de eerste nieuwsbrief niet ontvangen en wil je die alsnog hebben, stuur ons dan een mail.

De derde nieuwsbrief komt naar verwachting in september.



De eerste Hop van Mechteld

Muchas gracias y Hasta luego!  
Hellen en Caspar

[hellenencasparinspanje@yahoo.com](mailto:hellenencasparinspanje@yahoo.com)